

**Nieuwsbrief**

# HET GROOTSTE VRIJHEIDSKOOR VAN NEDERLAND

DATUM: **5 MEI 2023 TIJD: 19.30 UUR**  
 LOCATIE: **KERKPLEIN ROUVEEN**  
 78 JAAR BEVRIJDING STAPHORST-ROUVEEN E.O.

**Vrijheidsevenement**

De tweede nieuwsbrief!

Op 5 mei vertellen we op een groot podium het verhaal van deze regio over oorlog en vrede tussen 1940-1945. Indrukwekkende verhalen door onder andere nabestaanden. Maar er is zoveel meer... Er komen enkele Fokker S11 vliegtuigen die de missing man formation uitvoeren (verderop in deze nieuwsbrief meer). Ook Defensie komt met voertuigen naar Rouveen. Hoe geweldig is dat! Dus ook voor de jonge generatie is er veel te zien en te beleven.

Via de nieuwsbrieven lichten wij alvast wat punten toe uit het programma. Geef het vooral door en wij ontmoeten u graag op 5 mei!

**Manuel Roos**

Op 5 mei zullen we onze vrijheid vieren, maar ook mensen herdenken die het leven lieten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo zal er uitgebreid worden stilgestaan bij de Joodse werkkampen in onze gemeente.

Tussen de vele honderden Joden die te werk werden gesteld vanuit de kampen in Rouveen en Staphorst bevond zich ook een eigen inwoner, Manuel Roos. Deze 48-jarige vertegenwoordiger in specerijen woonde bij de Werkhorst (nu is dat Meppel, maar destijds gemeente Staphorst). Toen de Duitsers het Joden onmogelijk maakten om te werken, moest Manuel zich melden in kamp Conrad in Rouveen.

Bij het afscheid van zijn familie was hij zeer geëmotioneerd, klinkt uit overlevering. Niet zonder reden, want hij zou nooit weer thuiskomen. In totaal werden in het half jaar dat Conrad als Joods werkkamp functioneerde 340 Joodse mannen daar verplicht tewerkgesteld. (Er waren nog drie kampen in de Gemeente Staphorst, dus in totaal hebben vele honderden Joden tegen hun zin gewerkt.) In de eerste maanden was het regime nog niet zo strak, bezoekers konden zich aan de poort melden om te vragen hoe het met ze ging. Op een foto is duidelijk prikkeldraad te zien dat de bewoners van de bezoekers scheidde. De Joden droegen nog geen gele sterren. Op de foto hieronder ziet u boven de poort het bord waarop 'Kamp Conrad' stond.

Gaandweg veranderde het werk in dwangarbeid en probeerden bewoners ook te vluchten. In Rouveen heeft Manuel sloten gegraven en wegen aangelegd. In de vroege ochtend van 3 oktober 1942 werden de kampen in Rouveen en Staphorst ontruimd. Manuel werd -samen met de andere Joden- te voet en onder begeleiding van gewapende Duitsers afgevoerd naar het station in Meppel, waarna Westerbork, en later doorgevoerd naar Auschwitz. Daar is hij (naar alle waarschijnlijkheid) in zomer van 1943 om het leven gekomen.

Manuel heeft nog twee in leven zijnde nabestaanden. Hans Mendels en Hetty Goossen (broer en zus) moeten 'oorn' zeggen tegen Manuel Roos. Zij zullen op 5 mei ook iets vertellen over Manuel, waarna er ook een blijvende herinnering wordt onthuld.

**Kom naar de oefenavonden!****Het Grootste Vrijheidskoor van Nederland**

Samenzang hoort bij de cultuur van onze regio. Hoe geweldig zal dan een vrijheidskoor klinken! Wie doet mee? Kom oefenen voor de massale volkszang onder leiding van Johan Bredewout. Op donderdag 30 maart en 13 april bent u van harte welkom in De Levensbron, Esdoornlaan 3 in Rouveen. De oefenavonden beginnen om 19.00 uur tot ongeveer 19.45 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.

**Extra informatie**

Tijdens het evenement op 5 mei treden muzikanten, solisten en koren op. Maar we willen ook graag Het Grootste Vrijheidskoor van Nederland worden. Hoe? Als publiek vormen we samen een groot koor, waardoor een massale volkszang ontstaat. Op het Kerkplein in Rouveen! Op 5 mei neemt u plaats tussen het publiek en bent u onderdeel van de volkszang. We verwachten buitenlandse gasten en daarom zingen we Nederlands- en Engelstalige liederen. Deze liederen passen bij de verschillende onderdelen in het programma. We gaan voor kwaliteit en daarom willen we oefenen. Kunnen we op u rekenen? Natuurlijk hebben we naast muziek en zang nog veel meer in petto. Blijf ons volgen!



Wilhelmus  
 Amazing Grace  
 Waar de blanke top der duinen  
 Blijf mij nabij/Abide with me  
 Land of hope and glory

## OEFENAVONDEN

voor de massale volkszang op 5 mei 2023

**DONDERDAG 30 MAART & 13 APRIL 2023**

ZING VOOR DE VRIJHEID

Tijd en locatie: 19.00 - 19.45 uur in De Levensbron, Esdoornlaan 3 Rouveen, o.l.v. Johan Bredewout

**Kinderkoor**

Binnenkort volgt ook informatie voor de kinderen om zich aan te melden voor het kinderkoor. Deze informatie wordt via scholen verspreid, maar ook gepubliceerd op onze website en social media-kanalen.

**Missing Man Formation**

Eén van de hoogtepunten in ons programma is de Missing Man Formation! Fokker Four komt met 4 historische Fokker S11's naar ons evenement op 5 mei. Spektakel in de lucht!

Fokker ging als één van de eerste activiteiten na de Tweede Wereldoorlog een nieuw lesvliegtuig ontwikkelen. In de nazomer van 1948 werd het eerste prototype in de Fokkerfabriek te Amsterdam-Noord gebouwd en in de herfst van dat jaar volgde het tweede prototype.

Er werden uiteindelijk 101 S-11's door Fokker gebouwd, voor de luchtmachten van Nederland, Israël, Italië en Brazilië. De productie liep tot eind 1953.

Foto's: Fokker Four



Foto: Fokker Four

**Bijdragen**

Zonder alle royale bijdragen van lokale ondernemers en organisaties in onze gemeente is het evenement onmogelijk. Wij zijn ontzettend dankbaar voor de grote financiële steun. [Op onze website](#) vindt u een overzicht van de sponsors.

Ook Provincie Overijssel en Gemeente Staphorst steunen dit project. Dank voor het vertrouwen dat wij dit mogen organiseren.

**Website sponsoren**

**Gemeente Staphorst trots!**

'Samen vieren, herdenken en doorgeven door het delen van indrukwekkende verhalen, beelden en muziek. Wat geweldig dat het Kerkplein in Rouveen hier vrijdag 5 mei het decor voor mag zijn.

Vanaf deze plek wil ik dan ook graag mijn complimenten uitspreken aan iedereen die dit mogelijk maakt. Het tekent de betrokkenheid en saamhorigheid van onze samenleving. 5 mei ben ik erbij. Ik hoop u te ontmoeten!

Jan ten Kate - burgemeester van Staphorst

foto Gemeente Staphorst

**75**

Deze nieuwsbrief is verstuurd namens de Stichting 75 jaar Bevrijding Staphorst-Rouveen e.o. Heeft u vragen/opmerkingen? Stuur ons een [berichtje via de mail](#).

[www.hetgrootstevrijheidskoor.nl](http://www.hetgrootstevrijheidskoor.nl)



Facebook



Website



Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [bevrjdingstaphorstrouveen@gmail.com](mailto:bevrjdingstaphorstrouveen@gmail.com) toe aan uw adresboek.

**Laposta**