

Nieuwsbrief nr. 5



HET GROOTSTE VRIJHEIDSKOOR VAN NEDERLAND
 DATUM: 5 MEI 2023 TIJD: 19.30 UUR
 LOCATIE: KERKPLEIN ROUVEEN
 78 JAAR BEVRIJDING STAPHORST-ROUVEEN E.O.

Nog een paar weken...

Over ruim drie weken is het zover. Na jaren voorbereiding moet vrijdagavond 5 mei alles bij elkaar komen. We zijn ontzettend blij met de steun en het enthousiasme vanuit de bevolking. Samen kunnen we dit!

Ondertussen blijven de verhalen over de oorlogstijd bij ons binnenkomen. Om jullie zoveel als mogelijk mee te nemen, in alle achtergronden, is er de nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief:

- het verhaal van dorpsgenoot en Nederlands militair **Jan Troost**. Hij sneuvelde kort na de Duitse inval, op 13 mei 1940.
- speciaal nieuws over de **historische erebogen** in de weken voorafgaand aan het evenement. De Oude Rijksweg wordt namelijk het decor van de Bevrijding in 1945! Prachtige historische erebogen langs de lintbebouwing in Rouveen van Dekkersland tot aan de Lichtmis. Een uniek gezicht!
- praktische informatie over het **kinderkoor** en de **tweede oefenavond**. Want donderdag was we weer massaal zingen! En leest u daarnaast ook onderaan deze brief de informatie over waar u rekening mee moet houden op 5 mei.

Laatste oefenavond 13 april



Eén van de programmaonderdelen op 5 mei is 'Het grootste vrijheidskoor van Nederland'. Dat bereiken we door een massale volkszang op het Kerkplein. We willen graag dat het heel mooi klinkt! Geweldig, hoe u al met zovelen kwam op de eerste oefenavond. Kom daarom ook aanstaande donderdag 13 april naar de laatste oefenavond! Zing voor de vrijheid! Neem burens, vrienden, familie mee!

Op 5 mei zal de volkszang worden begeleid door een groot orkest, samengesteld uit leden van Prinses Margriet en Vollenhoofsch Fanfare. **Ook zij zijn er donderdag bij!**

Locatie, tijd en duur

Donderdag 13 april in De Levensbron, Esdoornlaan 3 in Rouveen. We beginnen weer om 19.00 uur en het duurt tot ongeveer 19.45 uur (inloop vanaf 18.30 uur).

Prachtige erebogen

Het vrijheidsevenement begint al op zaterdag 22 april. De Oude Rijksweg wordt dan omgebouwd tot het decor van de bevrijdingsdagen in 1945. Opnieuw sieren prachtige historische erebogen de lintbebouwing van Rouveen! Dat wordt een ongekend en uniek plaatje.

'Van Dekkersland tut an de Lichtmis'

Tussen de Lichtmis en Dekkersland worden op tien verschillende plaatsen historische erebogen geplaatst. De bogen worden gemaakt door verschillende plaatselijke schiedkundigen en jongerenketen. Deze laan van erebogen is een initiatief van Stichting 75 jaar Bevrijding Staphorst-Rouveen e.o., Oranjevereniging Rouveen en keet De Pulle.

Bijzondere opening

Op zaterdagavond 22 april om 19.00 uur, na een volle dag hard werken, moeten de erebogen klaar zijn. Dat is ook het moment dat deze laan van erebogen op een bijzondere manier geopend wordt. Houd deze avond vrij. Dat wilt u zeker meebeleven met de makers van bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde ereboog. In de volgende nieuwsbrief meer hierover!

Hieronder een aantal foto's van hoe de Oude Rijksweg eruit zag na de bevrijding (*bron Historische Vereniging*).



Jan Troost



Hier is Jan Troost geboren.

Vele tientallen mensen uit en in de Gemeente Staphorst hebben tijdens de Tweede Oorlog het leven gelaten. Maar de eerste was de Rouveense militair Jan Troost.

Jan wordt geboren op 20 mei 1913 als oudste zoon van Jan Troost en Hilligje Bloemert. Ze wonen op Oude Rijksweg 219 in Rouveen. Jan moet al op jonge leeftijd in dienst, zoals veel jongens. Jan dient in Amersfoort en Deventer. Hij werkt veel met paarden en geniet daarvan. Maar dat was ver voor de oorlog.



Jan Troost tijdens zijn dienstdtijd.

Motorordonnans

Eind jaren '30 is het heel onrustig in Europa. De premier van het Verenigd Koninkrijk, Chamberlain, reist op en neer naar Duitsland om in gesprekken met Hitler een oorlog te voorkomen. Ondanks toezeggingen van Hitler annexeren de Duitsers eind 1938 toch Sudetenland (dat is een deel van Tsjecho-Slowakije). Nederland doet zijn best neutraal te blijven maar mobiliseert toch maar het leger. En zo meldt ook Jan Troost zich in augustus 1939 in Apeldoorn. Een maand later valt Hitler Polen binnen. In april 1940, een maand voor de Duitse inval in Nederland, wordt hij overgeplaatst naar Wassenaar. Zijn functie is onder andere motorordonnans, een rol waarin je per motor berichten moet rondbrengen. Af en toe komt hij thuis. Bij zijn laatste bezoek -als hij naar de bushalte loopt- zou hij nog eenmaal nadrukkelijk achterom hebben gekeken. Het bezorgde zijn familie een naar voorgevoel, klinkt vanuit overlevering.

Zwaargewond

Vanaf dinsdag 7 mei 1940 mag Jan niet meer van zijn post en in de vroege ochtend van vrijdag 10 mei ziet hij de vijandelijke vliegtuigen al overtrekken. De Duitse inval van Nederland is een feit. Het bombardementen worden ook Duitse parachutisten gedropt. Het Nederlandse leger probeert het vliegveld te behouden. Het verhaal gaat dat militair Jan Troost op een gegeven moment Nederlandse militaire vrachtauto's ziet naderen waar opeens Duitse soldaten uit springen. Jan en andere Nederlandse soldaten worden krijgsgevangens gemaakt. Tijdens de gevechten om vliegveld Ypenburg te heroveren, zou Jan Troost gewond zijn geraakt. Hij is zwaargewond afgevoerd naar een ziekenhuis in Delft. Daar is hij op maandag 13 mei 1940 overleden. Jan en zijn vrouw Gees hadden geen kinderen.



Graf Jan Troost aan de Meidoornlaan



Overlijdensadvertenties Jan Troost

Het duurt nog even voordat de nabestaanden in Rouveen weten dat Jan Troost nooit meer thuis zal komen. Aan de Oude Rijksweg (de doorgaande weg voor verkeer naar en van het noorden, er was toen nog geen snelweg) waren destijds veel winkeltjes gevestigd die ook dienst deden als soort café.

Daar komt op een dag een chauffeur van een rouwauto, die op de terugweg is van het noorden. Hij vertelt de eigenaar van de winkel dat hij in Delft een grafkist heeft zien staan met de teksten 'Troost' en 'Staphorst' erop. Toevallig is de buurman van die winkel een Troost die ook een zoon had die in de omgeving Delft was ingekwartierd als soldaat. De voorlopige conclusie is snel getrokken. Jans vader wordt gealarmeerd en gaat samen met buurman Gebben naar Delft. Ze moeten daar bewijzen dat het 'hun' Jan Troost is. Uiteindelijk is het de achterkant van het horloge (van Jan) en een tekst in het Bijbelkje van hem, beide bij de kist aanwezig, waarmee de identificatie wordt bekrachtigd.

Jan Troost is in zeer korte tijd driemaal begraven, twee keer in Delft en uiteindelijk geven de autoriteiten van Delft toestemming aan de nabestaanden voor een herbegravenis aan de Meidoornlaan in Rouveen. De kist heeft nog twee zagen in de boerderij van Jans ouders mogen staan, op voorwaarde dat de kist niet opengemaakt zou worden. De dood van Jan, en de omstandigheden na zijn dood, hebben bij de familie een levenslang trauma veroorzaakt. Jans naam staat zowel op het monument in Delft als dat in Staphorst.

Groot kinderkoor



We hebben ruim **325 aanmeldingen** voor het kinderkoor. Fantastisch! Een groot deel van de kinderen zal de originele Staphorst klederdracht dragen. Misschien is dit wel de laatste keer dat zoveel kinderen in klederdracht te zien zijn. We herinneren ouders/verzorgers aan de oefenavonden op 17 en 24 april in de Hervormde Kerk in Rouveen. Vorige week zijn de informatiebrieven gemaild.

Belangrijk: Oefen thuis alvast de liederen! [Klik hier om deze te downloaden.](#)

Heeft u vragen, neem gerust contact op via: bevrijdingstaphorstrouveen@gmail.com.

Sta-evenement

Een grandioos openlucht-evenement! Dat wordt het op 5 mei! Houd er rekening mee dat het een 'sta-evenement' is. Wij raden u aan om zelf een goede afweging te maken of u fysiek in staat bent om dit evenement bij te wonen.

Beperkt aantal zitplaatsen

We hebben een beperkt aantal zitplaatsen voor in- en mindervaliden. Deze plaatsen zijn alleen beschikbaar na aanmelding. In de volgende nieuwsbrief vindt u meer informatie hierover.

Niet fysiek aanwezig?

Geen nood. De avond wordt volledig opgenomen en uitgezonden via RTVOost op een later tijdstip!

Nieuwsbrieven

Misschien heeft u de vorige nieuwsbrieven gemist. U kunt ze hieronder alsnog downloaden:

[Nieuwsbrief 1 - Algemeen](#)

[Nieuwsbrief 2 - Manuel Roos](#)

[Nieuwsbrief 3 - Des Braden](#)

[Nieuwsbrief 4 - Arthur McCarthy](#)

Bijdragen



Zonder alle royale bijdragen van lokale ondernemers en organisaties in onze gemeente is het organiseren van dit grote evenement onmogelijk. Wij zijn ontzettend dankbaar voor de grote financiële steun. [Op onze website](#) vindt u een overzicht van de sponsoren.

Ook Provincie Overijssel, Gemeente Staphorst en Prins Bernhard Cultuurfonds steunen dit project. Dank voor het vertrouwen dat wij dit mogen organiseren.

[Website sponsoren](#)



Deze nieuwsbrief is verstuurd namens de Stichting 75 jaar Bevrijding Staphorst-Rouveen e.o. Heeft u vragen/opmerkingen? Stuur ons een [berichtje via de mail](#).

www.hetgrootstevrijheidskoor.nl



Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u bevrijdingstaphorstrouveen@gmail.com toe aan uw adresboek.

