

Nieuwsbrief nr. 6



HET GROOTSTE VRIJHEIDSKOOR VAN NEDERLAND

DATUM: 5 MEI 2023 TIJD: 19.30 UUR
 LOCATIE: KERKPLEIN ROUVEEN

78 JAAR BEVRIJDING STAPHORST-ROUVEEN E.O.

Veel nieuws!

We hebben veel nieuws! Een terugblik op de tweede oefenavond van donderdag 13 april en afgelopen maand hadden we een kerk vol enthousiaste kinderen! Voor komende zaterdag hebben we de officiële opening van de bogen langs de Oude Rijksweg. Prachtige historische erebogen vormen het decor van de Bevrijding in 1945.

En verder in deze nieuwsbrief het indrukwekkende verhaal van Hendrik Waanders en Klaas Pielman. Lees mee!

Opening erebogen aanstaande zaterdag



Op zaterdag 22 april om 19.00 uur opent Burgemeester Jan ten Kate samen met Alie en Mattie Stegeman de bogen langs de Oude Rijksweg. Ze nemen een kijkje bij iedere boog.

Aanstaande zaterdag, 78 jaar na de bevrijding, zal de streek van Rouveen opnieuw omgetoverd worden tot hetzelfde decor. Buurtschappen en keetjongeren bouwen op 10 verschillende locaties erebogen. Langs 'de streek' zal het een drukte van belang zijn.

De organisatie verwacht in de komende weken veel belangstelling voor de erebogen, van zowel eigen dorp als uit de regio. Het is voorproefje van wat er nog komen gaat op het vrijheidsvenement op 5 mei.

Hierboven ziet u een oude en unieke filmopname van Rouveen in het bevrijdingsjaar 1945. Deze beelden zijn destijds gemaakt door de lokale dominee Van den Hoek. Ook toen was de Oude Rijksweg versierd met bogen. Het materiaal is nu in het bezit van filmer Freek Fridrichs uit Staphorst. De beelden zijn ook te zien in de documentaire 'Duutsers', die op 4 mei wordt uitgezonden bij de EO op NPO2. Daarnaast maken de beelden ook onderdeel uit van het evenement 'Het Grootste Vrijheidskoor van Nederland' op 5 mei 2023.



De bogenroute is een initiatief van Oranjevereniging Rouveen en Stichting 75 jaar Bevrijding Staphorst-Rouveen e.o. De organisatie is in handen van Keet De Pulle. Afgelopen weken is deze jongerenkeet al druk bezig geweest met alle voorbereidingen. In samenwerking met verschillende buurtschappen worden alle bogen aanstaande zaterdag geplaatst. Dat betekent ook dat u hiervan enige hinder kunt ondervinden als u over de Oude Rijksweg rijdt. Hopend op uw begrip hiervoor.

Het verhaal van Hendrik Waanders



Eén van de 20 Staphorsters die wordt opgepakt bij de razzia eind augustus 1944 is Hendrik Waanders.

Hendrik Waanders wordt in 1901 geboren in Nieuwleusen, zijn ouders zijn daar caféhouders. Hij trouwt met Aaltje Muller en krijgt drie kinderen. Hij neemt het café van zijn ouders over. En zoals veel ondernemers in die tijd op meerdere vlakken actief zijn, is ook Hendrik slager en veekoper erbij. Hendrik is muzikaal, speelt piano en accordeon, is liberaal van geest en spreekt Esperanto. De familie Waanders maakt zich sterk voor openbaar onderwijs en Hendriks moeder is zelfs actief in de lokale politiek.

Zijn grote droom is een café op De Hoek in Staphorst, waar in de toekomst een nog aan te leggen autoweg de doorgaande weg in Staphorst zal kruisen. Hendrik heeft een visie en denkt dat dit een knooppunt wordt waar een café goed zal passen. In 1935 koopt hij daar een boerderij. In 1938 wordt het nieuwe bedrijf geopend onder de naam 'Hotel Waanders'. Twee jaar later, in 1940, vinden er twee belangrijke gebeurtenissen plaats: de autoweg van Zwolle naar Meppel vice versa komt gereed maar vooral: de Duitsers bezetten Nederland.

De eerste periode van de bezetting verloopt relatief rustig, maar met de toenemende anti-Joodse maatregelen komen voor velen, en zeker ook voor Hendrik Waanders, de ware, onverdraagzame aard van de bezetter naar boven. Hendrik krijgt een gloeiende hekel aan de Nazi's en zeker ook aan Nederlandse collaborateurs, de NSB'ers. In het najaar van 1941 wordt het voor horecazaken verplicht om bordjes met "Voor Joden verboden" bij de ingang te plaatsen: Hendrik doet dat, maar schrijft er zelf de opmerking "op last van den overheid" boven. Ook heeft Hendrik vanuit zijn hotel een prima uitzicht op de wegen, en kan daardoor telefonisch dorpsgenoten tijdig waarschuwen als Duitse auto's het dorp binnenrijden.

Op 29 augustus 1944 gaat het gruwelijk mis: er wordt een aanslag gepleegd op Blom, de commandant van kamp Beugelen, één van de vier kampen in de gemeente Staphorst waar in het begin van de oorlog Joden te werk zijn gesteld. Blom overleeft, maar als represaille worden van 30 op 31 augustus wel 20 Staphorsters opgepakt, waaronder Hendrik Waanders. De 20 mannen worden in een bus gestopt. Terwijl de mannen wachten in de bus tot het quotum van 20 gehaald is, overtuigt Hendrik zijn bewakers nog dat hij niet zonder zijn breukband kan (hij had een liesbreuk)...



Lees het verhaal verder

Interview met achterkleinkind Klaas Pielman



Lisette Toebes (achterkleinkind van Klaas Pielman) besloot het verhaal van haar overgrootvader te achterhalen. Klaas Pielman werd in oktober 1944 doodgeschoten door de Duitsers omdat hij zijn fiets niet wilde afstaan. Tot voor kort wist Lisette bijna niks over zijn geschiedenis.

Hoe begon de zoektocht naar het verhaal van je overgrootvader?

Een paar maanden geleden zat ik op een stormachtige dag bij m'n opa en oma op de bank. Oma had ook haar familieleden uitgenodigd: haar zus, schoonzus en zwagers. En op die middag, waarop mijn oma zorgde voor net wat teveel eten en lekkere drankjes, begonnen zij mij te vertellen over een dag uit de oorlog die veel gevolgen heeft gehad voor iedereen.

Wat was hun situatie tijdens de oorlog?

Mijn oma woonde met haar gezin op een boerderij in Rouveen. Haar moeder, Jentje, was zwanger van haar vierde kind. De sfeer in het dorp was heel gespannen. Er was altijd angst, zegt ze over die tijd. Er vlogen ook vaak vliegtuigen over, wat zorgde voor veel gedreun in de lucht. Eigenlijk was je altijd op je hoede.



Toch ging de vader van je oma gewoon met de fiets op pad?

Ja, want het leven op de boerderij ging gewoon door. Als je ergens heen wilde, ging je te voet, of met paard en wagen, of met de fiets. En zo ging op woensdag 11 oktober 1944 Klaas Pielman, met zijn zontje Roelof van 5 jaar, op de fiets naar het land. In het najaar waren de boeren toen druk met de aardappels. In september waren de aardappels al uit de grond gehaald. Het loof dat blijft liggen, droogt op, en moet daarna in brand worden gestoken. Dat zou hij hebben gedaan die dag. Tegen het eind van de middag zijn ze weer samen op de fiets gestapt om terug naar huis te gaan.

Kun je je een voorstelling maken van hoe ze hebben gefietst?

Ik zou me kunnen voorstellen dat ze lekker aan het kletsen waren over hoe de dag geweest was. Of dat het juist stil was, omdat ze allebei moe waren. Zelf vond ik het altijd fijn om bij m'n vader op de fiets te zitten. Mijn vader was groot en sterk, dus ik voelde me als kind veilig en vertrouwd wanneer ik bij hem op de fiets zat.

En wanneer gaat het dan mis?

Nou, op de Sluitersweg worden ze door twee Duitsers stil gehouden. Ze stoppen, Klaas haalt Roelof van de fiets en zegt tegen hem: 'loop maar vast naar huis, ik kom er zo aan'. Roelof doet wat z'n vader hem zegt en is gaan lopen. De Duitsers hebben hen stilgehouden omdat ze fiets, waar Klaas op zat, wilden hebben. De Duitsers waren in die periode vreselijk zenuwachtig. In de maanden ervoor was er namelijk een razzia geweest waar ook een hoge SS'er doodgeschoten. Het leek er dus op dat de bevrijding eraan zat te komen. Het kan dus heel goed zijn, dat de Duitsers op dat moment alles wilden krijgen of verzamelen wat ze maar konden om, als het nodig was, te kunnen vluchten.

Lees hier het volledige interview

Tweede oefenavond vrijheidskoor



Wat een opkomst! Ook de tweede oefenavond was een groot succes. Prachtige massale volkszang onder begeleiding van vele musici. De kerk zat helemaal vol.

Dank voor uw en jouw komst. Wij kijken uit naar 5 mei!

Nagenieten? Bekijk de prachtige foto's van Jaco Hoeve [hier](#).



Enorm kinderkoor



Maar liefst 325 kinderen kwamen maandagavond naar de Hervormde kerk in Rouveen om te oefenen voor het Grootste Vrijheidskoor van Nederland. Ook de kinderen maken onderdeel uit van het enorme openluchtevenement op het Kerkplein.

Onder leiding van dirigent Cor Ploeg en pianist Hans van Dongen is een massaal kinderkoor gevormd. Ze zullen twee liederen ten gehore brengen. Alle scholen in de gemeente Staphorst doen mee. De organisatie is verrast en blij met de enorme animo!

Bekijk de prachtige foto's die zijn gemaakt tijdens deze avond door Yorben de Lange.

We zien alle kinderen graag weer op 24 april!

Ook in klederdracht?



Wij krijgen best veel vragen of wij geen oproep willen doen aan volwassenen om zoveel als mogelijk in Staphorster klederdracht te verschijnen op 5 mei. Wat ontzettend mooi dat dit zo leeft.

Natuurlijk bent u van harte welkom in klederdracht. Een geweldig initiatief!

Als organisatie laten wij dit graag aan de bezoekers over. Maar voel u vrij om in klederdracht te verschijnen!

Sta-evenement

Een grandioos openlucht-evenement! Dat wordt het op 5 mei! Houd er rekening mee dat het een 'sta-evenement' is. Wij raden u aan om zelf een goede afweging te maken of u fysiek in staat bent om dit evenement bij te wonen.

Zitplaatsen

We hebben een beperkt aantal zitplaatsen voor in- en mindervaliden. Deze plaatsen zijn alleen beschikbaar na aanmelding en op vertoon van een bevestigingsmail die u naderhand ontvangt. Aanmelden is mogelijk via de aanmeldknop tot en met 28 april. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld en gelden met voorrang voor inwoners van de Gemeente Staphorst. Vol = vol. Hopend op uw begrip.

Niet fysiek aanwezig?

Geen nood. De avond wordt volledig opgenomen en uitgezonden via RTVOost op een later tijdstip!

Anmeldknop in- en mindervaliden

Nieuwsbrieven

Misschien heeft u de vorige nieuwsbrieven gemist. U kunt ze hieronder alsnog downloaden:

- [Nieuwsbrief 1 - Algemeen](#)
- [Nieuwsbrief 2 - Manuel Roos](#)
- [Nieuwsbrief 3 - Des Bracn](#)
- [Nieuwsbrief 4 - Arthur McCarthy](#)
- [Nieuwsbrief 5 - Jan Troost](#)

Bijdragen



Zonder alle royale bijdragen van lokale ondernemers en organisaties in onze gemeente is het organiseren van dit grote evenement onmogelijk. Wij zijn ontzettend dankbaar voor de grote financiële steun. Op onze website vindt u een overzicht van de sponsors.

Ook Provincie Overijssel, Gemeente Staphorst en Prins Bernhard Cultuurfonds steunen dit project. Dank voor het vertrouwen dat wij dit mogen organiseren.

Website sponsors



Deze nieuwsbrief is verstuurd namens de Stichting 75 jaar Bevrijding Staphorst-Rouveen e.o. Heeft u vragen/opmerkingen? Stuur ons een [berichtje via de mail](#).

www.hetgrootstevrijheidskoor.nl



Facebook Website Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u bevrijdingstaphorstrouveen@gmail.com toe aan uw adresboek.

